

# 2 Jan Aerts



## Generatie 1 (proband)

**1 Jan Aerts**, geboren op 23-06-1915 in Ruisbroek. Jan is overleden op 08-05-1945 in Duitsland, 29 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Jan: *Fictieve overlijdensdatum + 8/5/1945 / + tussen 8/1944 en 31/12/1945 Duitsland ( Gross-Strehlitz ? Gross-Rosen ? Vermist , onbekende overlijdensdatum en plaats )*

*Gedenksteen vermelding : Vermist Duitsland*

Notitie bij Jan: *Aangehouden 27 oktober 1941*

Notitie bij publiceren van Jan: *GL - AS 252461*

Adres:

Donkstraat 18, Ruisbroek

Beroep:

Dagloner / Fabrieksarbeider

Onbekend:

M6-P3-R1-F1-P4-P5



## Generatie 2 (ouders)

**2 Cornelius Franciscus Aerts**, geboren op 14-10-1874 in Ruisbroek. Cornelius is overleden op 02-11-1948 in Ruisbroek, 74 jaar oud.

Hij trouwde, 22 jaar oud, op 18-06-1897 in Ruisbroek met de 21-jarige

**3 Francisca Borghijs**, geboren op 14-03-1876 in Ruisbroek.

Kinderen uit dit huwelijk:

**I. Frans Aerts**, geboren op 30-05-1913 in Ruisbroek. Frans is overleden op 24-03-1945 om 08:15 in Flossenburg, 31 jaar oud (oorzaak: Ontbering - ziekte - enteritis).

Notitie bij overlijden van Frans: *Gedenksteen Ruisbroek ( + Flossenburg 24/3/1945 ) / 1ste Graf*

Notitie bij Frans: *Aangehouden 27 oktober 1941*

Notitie bij publiceren van Frans: *GL - AS 252548*

Adres:

Donkstraat 12 ( 18,13 )

Beroep:

Fabrieksarbeider

Frans trouwde, 19 jaar oud, op 27-08-1932 met Maria Francisca De Pauw, 18 jaar oud.

Maria is geboren op 16-02-1914 in Ruisbroek, dochter van Willem De Pauw en Joanna Catharina Pintens. Maria trouwde later op 06-09-1947 met Augustijn Maria Reyniers.

**II. Jan Aerts**, geboren op 23-06-1915 in Ruisbroek (Zie 1).

2 de Graf / Gedenksteen kerkhof Ruisbroek



**Aanklacht Essen S 32 kIS 1/44g Eigen verklaring onder dwang / foltering. ( Vertaald uit Duits )**

De beschuldigde Jan Aerts, 26 jaar oud, is fabrieksarbeider en ongehuwd.  
Hij was lid sedert begin juni 1941, betwist echter, na zijn toetreding, enige activiteit te hebben gehad.  
Volgens de vaste bewering van de beschuldigde Petrus De Mul, heeft hij echter van de beschuldigde Van Den Heule vlugschriften ter verdeling ontvangen.

Der Fabrikarbeiter Jan Aerts aus Ruysbroeck, Donkstr.18, geb am 23.6.15 in Ruisbroeck, ledig,  
belgischer Staatsangehöriger, festgenommen am 27.10.41.

**GVblz1 HVMblz9 OVblz3 GMblz2**



#### AKTEN

GV : geboorteakte vader  
GM : geboorteakte moeder  
GE : geboorteakte echtgenote  
H en O staan voor huwelijk en overlijdensakte. ( zelfde regel )  
'blz' staat voor de bladzijde waar men de akte kan terugvinden in de juiste onderverdeling G-H-O



**AANTAL DAGEN OPSLUITING : onbekend.**

**Op basis van fictieve overlijdensdatum ( +8/5/1945 ) : 1290 dagen**

VERMELD IN

ANDERE TRANSPORTLIJST GROSS-ROSEN

HUGO MERTENS

( <http://blog.seniorennet.be/mertens/> )



b-ES : boek : Mijn naam was een nummer ( Emile Samyn )

## 'Samen strijden tegen verbaal en fysiek geweld'



### RUISBROEK

De herdenking van de gesneuvelden van De Zwarte Hand op de dag van Wapenstilstand is een traditie die ook dit jaar een vijftiental personen naar het kerkhof in de Donkstraat bracht. Onder hen familieleden, vrienden en kennissen van de negen Ruisbroekenaars die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief lid waren van de

verzetsorganisatie. Verscheidene straten in Ruisbroek zoals Gebroeders Aertsiaan, Gebroeders Van Benedenlaan en Jan De Donckerlaan zijn als eerbetoon naar de verzetsstrijders genoemd. Puurschepenen Yvo Van Damme leidde de ingetogen plechtigheid die muzikaal werd ingezet met het 'Ten Velde' gespeeld door twee leden van de mu-

ziekkel van chiro Ruisbroek. Daarna kaderde de schepenen de herdenking in de huidige problematische situatie van de vluchtelingenstroom. Omdat in West-Europa al zeventig jaar vrede heerst na de Tweede Wereldoorlog, is onze regio voor velen een vluchtweg om een menswaardig bestaan op te bouwen. 'We mogen niet vergeten dat ook

vanuit ons land tijdens de twee oorlogen mensen zijn gevlucht in de hoop elders een vredelievender bestaan te kunnen leiden. Het anders-zijn van de vluchtelingen maakt ons bang, maar het mag niet leiden tot afwijzing en wantrouwen tegenover al wat vreemd en onbekend is. Ook de groepen vluchtelingen moeten toegang krijgen tot de fundamentele rechten van wonen, werken, onderwijs en gezondheidszorg', sprak Van Damme. De schepenen eindigde met de boodschap dat we moeten blijven samenkomen om onze oudstrijders te herdenken en dat we aan hen een voorbeeld moeten nemen om te blijven strijden tegen alle verbaal en fysiek geweld. De muziekkapel speelde als slotakkoord The Last Post en de Brabançonne. WV

Publinieuws 18/11/2015

