

# 16 Florent De Boeck

## Generatie 1 (proband)



**1 Florent De Boeck**, geboren op 24-08-1922 in Niel.

Notitie bij de geboorte van Florent: *Florentinus Benedictus*

Notitie bij Florent: *Aangehouden op 27 oktober 1941 ( Antwerpen middelbare beroepsschool )*

*Bevrijd omgeving Schwerin begin mei 1945. Dodenmars vanuit Sachsenhausen. Rep. 25/5 ( Bevrijding kamp Sachsenhausen zelf op 22 april 1945)*

*Volgens FDP en boek ODK bevrijd op 22/4/1945 te Sachsenhausen.*

*Foto's herdenking Puurs / Krantenartikels.*

*Medaille ontvangen 70 ste bedevaart Fort Breendonk in aanwezigheid van zijne Koning. ( thuis ontvangen )*

Notitie bij publiceren van Florent: *W.B.*

*Eigen naoorlogse verklaring n°1353/4/44 Datum(s) 1944-45*

Adressen:

Emiel Banningstraat 6, Antwerpen

Statiestraat 60, Niel

**Huidig adres privé**

Beroep:

Student / Bediende

Onbekend:

M6-M3-M1

Florent trouwde met **Mariette Swaelen**.



## Generatie 2 (ouders)

**2 Emiel August Maria De Boeck**, geboren op 02-01-1891 in Terhagen.



Notitie bij de geboorte van Emiel: *Vermoedelijk*

Emiel is overleden op 25-10-1956 in Antwerpen, 65 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Emiel: *Vermoedelijk*

Hij trouwde met

**3 Maria Catharina Van Camp**.

Kind uit dit huwelijk:

**I. Florent De Boeck**, geboren op 24-08-1922 in Niel (zie 1).

## Generatie 3 (grootouders)

**4 Petrus Antoon De Boeck**, geboren op 10-10-1853 in Willebroek. Petrus is overleden op 18-10-1933 in Terhagen, 80 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1933 in Terhagen.

Beroep:

Dagloner

Hij trouwde, 28 jaar oud, op 23-11-1881 in Rumst met de 25-jarige

**5 Maria Julia Daes**, geboren op 19-06-1856 in Rumst. Maria is overleden.

Beroep:

arbeidster

Kind uit dit huwelijk:

**I. Emiel August Maria De Boeck**, geboren op 02-01-1891 in Terhagen (zie 2).



Rechtsonder ( schilderij ontwerp Dirck Michiels )



Prachtige kalligrafie door Florent De Boeck ( brief )

**AANTAL DAGEN OPSLUITING : +/- 1285 dagen**

**Aanklacht Essen S 32 kIS 1/44g Eigen verklaring onder dwang / foltering. ( Vertaald uit Duits )**

De Boeck Florent Benedikt, geboren te Niel op 24/8/1922. Aangehouden op 27 oktober 1941 - naar Antwerpen - op 25/3/42 naar Brussel en op 29/6/42 naar Duitsland.

**Gblz141 GVblz20**

Medaille 70 ste bedevaart Fort Breendonk. ( zie ook 13 Jos Corbeel )



## Gevangenis



### AKTEN

GV : geboorteakte vader  
 GM : geboorteakte moeder  
 GE : geboorteakte echtgenote  
 H en O staan voor huwelijk en overlijdensakte. ( zelfde regel )  
 'blz' staat voor de bladzijde waar men de akte kan terugvinden in de juiste onderverdeling G-H-O

29 juni 1942



Wupperta



Wuppertal + Hameln (4d)- Sonnenburg - Sachsenhausen - dodenmars.

#### De Bevrijding van het kamp Sachsenhausen

Begin 1945 besloten de nazi's het kamp te ontruimen met het oog op het oprukken van de geallieerden. Veewagons vol gevangenen vertrokken naar vernietigingskampen als Auschwitz en Majdanek. De gevangenen die levend aankwamen, werden in deze kampen alsnog om het leven gebracht. Eind april waren er nog 36.000 gevangenen in Sachsenhausen. Op 20 april 1945 startte wat later bekend is geworden als 'de dodenmars': 33.000 gevangenen vertrokken te voet uit het kamp, verdeeld in groepen van vijfhonderd, richting het noordwesten. Het SS-plan was de groepen in te schepen naar Denemarken en deze schepen vervolgens te laten zinken. Tijdens de dodenmars kwamen minstens zesduizend gevangenen om het leven door uitputting of executie. Op hun weg naar het noorden stuitte een deel van de gevangenen op het Zweedse Rode Kruis dat hen voedsel verstreekte. Op 3 mei 1945 naderde de colonne het Rode Leger waarop de SS-bewakers vluchtten. De overlevenden stuitten tussen de plaatsen Parchim en Schwerin op de geallieerden.

Het kamp Sachsenhausen werd door het Rode Leger bevrijd op 22 april 1945. Er waren drieduizend gevangenen achtergebleven, hoofdzakelijk zieken en verplegers. Onder hen waren ongeveer tachtig Nederlanders, onder wie Hans Hers en drie andere Nederlandse artsen. Er waren nog 1400 vrouwen. De meesten waren te zwak om hun bevrijders te verwelkomen. Ondanks de medische zorg die de geallieerden hen gaven, kwamen na de bevrijding nog ten minste driehonderd gevangenen om het leven door ziekte en uitputting.

Bron : Wikipedia



Dodenmars Florent De Boeck.

www.dezwarte

