

11 Arthur Henricus Clerbaut

Generatie 1 (proband)

1 Arthur Clerbaut, geboren op 15-09-1914 in Ruisbroek. Arthur is overleden op 31-12-2002 in Londerzeel, 88 jaar oud. Hij is begraven in Ruisbroek.

Notitie bij overlijden van Arthur: *Thuis overleden.*

8 ste Graf zie foto

Begraafplaats Ruisbroek

Notitie bij Arthur: *Aangehouden 27 oktober 1941*

Bevrijd te Dorndorf op 13 april 1945 (Archief FDP en boek ODK)

Bevrijd te Buchenwald 13/4/1945 of na transport hieruit ?

Notitie bij publiceren van Arthur: *L173 Grijs-blauwe ogen / Kastanjebruin haar.*

Adressen:

Moerstraat 12, Puurs / Ruisbroek

Blauwenhoek 97, Londerzeel-Sint-Jozef

Topmolen 37F, Londerzeel-Sint-Jozef

Beroep:

Beroepsmilitair (Laatste titel : 1ste sergeant-majoor.)

Onbekend:

M6-P3-R1-F1-R3-F4



Linkerduim



Rechterduim



Arthur trouwde met **Rosa Maria Verbeeck**.

Kinderen van Arthur en Rosa:

I. Dirk Clerbaut.

II. Rita Clerbaut.

III. Pierre François Emmanuel Hector Clerbaut, geboren op 23-02-1947 in Londerzeel.



Generatie 2 (ouders)

2 Franciscus Clerbaut, geboren op 29-03-1882 in Puurs.

Notitie bij Franciscus: *Vermoedelijk (Clerbaut) akte onvindbaar, datum en geboorteplaats nog in onderzoek.*

Notitie bij publiceren van Franciscus: *GL-AS 208355*

Hij trouwde, 30 jaar oud, op 31-08-1912 in Breendonk met de 27-jarige

3 Maria Coleta Cools, geboren op 27-04-1885 in Puurs.

Kind uit dit huwelijk:

I. Arthur Clerbaut, geboren op 15-09-1914 in Ruisbroek (zie 1).

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-01-2015 15:45





Dankbaar gedenken wij

DE HEER

Arthur Clerbaut

echtgenoot van Rosa Verbeeck

Geboren te Ruisbroek op 15 september 1914
en thuis overleden te Londerzeel Sint-Jozef
op 31 december 2002.

Wij danken u allen voor uw meevoelen
en uw aanwezigheid.

Rosa, Pierre, Dirk, Kris en Rita,
An en Jeroen.

De families
Clerbaut, Verbeeck, Cools en Van Impe.

Pake,

Je ging zo stil.

De waakvlam die reeds jaren brandde,
door de stille weemoed heen,
is uitgegaan.

Niet uitgeblazen, niet uitgedoofd
of met de vingers uitgeknepen,
maar gewoon opgebrand,
zoals elke kaars zijn tijd mag duren.
Tot het einde toe was uw mildheid
toonbeeld voor velen,
uw wijsheid een vaste leidraad.

Je kan nu eeuwig rusten
en dit besef doet goed.

K.M.

Begravenissen Stevens, Breendonk, tel. 03/886.72.73



Rouwadressen
privé.

*"Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gaan."
Stijn Streuvels*

DE HEER



Arthur Clerbaut

echtgenoot van Rosa Verbeeck

Geboren te Ruisbroek op 15 september 1914 en thuis
plotseling overleden te Londerzeel Sint-Jozef op 31 december 2002.

Oudstrijder 1940-'45

Krijgsgevangene en politiek gevangene 1940-'45

Vereerd met verscheidene eretekens

Lid van de verzetsgroep "De Zwarte Hand" 1940-'45

Dit melden u :

Rosa VERBEECK,

zijn echtgenote,

Pierre CLERBAUT,

Dirk CLERBAUT,

Kris en Rita MOEYERSONS-CLERBAUT,

zijn kinderen,

An MOEYERSONS en vriend Jeroen Van Damme,

zijn kleindochter,

Gerarda CLERBAUT,

Leopold CLERBAUT - (Gaby VAN EETVELT †), kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

zijn zuster, broer, neven en nichten,

Zijn neven en nichten,

De families CLERBAUT, VERBEECK, COOLS en VAN IMPE.

Wij danken dokter Vrijdag en de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de uitvaartiturgie in de parochiekerk van Londerzeel Sint-Jozef
op **zaterdag 11 januari 2003 om 10 uur**. Aansluitend volgt de teraardebestelling op het erepark
der oudstrijders op de begraafplaats van Ruisbroek.

Samenkomst en laatste groet in voornoemde kerk vanaf 9.30 uur.

Gelegenheid tot groeten in het funerarium Stevens, P. Somerslaan 24 te Breendonk
(achteraan de winkel), op woensdag 8 januari 2003 van 19 tot 20 uur.

We zullen Arthur speciaal gedenken tijdens de gedachtenisviering in de parochiekerk
op 25 januari 2003 om 18 uur.

Aanklacht Essen S 32 kIS 1/44g Eigen verklaring onder dwang / foltering. (Vertaald uit Duits)

Der Berufssoldat Arthur Clerbaut (Unterofficier) aus Puurs , moerstraat 12 , geb. am 15.9.14 in Ruysbroeck, ledig, belgischer Staatsangehöriger, festgenommen ams 27.10.41

De beschuldigde Clerbaut, 27 jaar oud, is beroepssoldaat, en wel was hij in het Belgische Leger onderofficier, en ongehuwd.

Hij was lid sedert einde juli/begin augustus 1941.

Hij geeft toe geschriften verdeeld en Duitsgezinde Belgen aangegeven te hebben.

Clerbaut Arthur Henricus , geb op 15/9/1914 te Ruisbroek -Aangehouden op 27/10/41 , Antwerpen op 16/3/1942 naar Brussel en op 29/6/1942 naar Duitschland.

- eigen naoorlogse verklaring n°1353/4/44 Datum(s) 1944-1945.

AANTAL DAGEN OPSLUITING : 1265 dagen.

GMblz13



Bevrijd te Buchenwald of na transport te Dorndorf ? (archief FDP en boek ODK)

Buchenwald was tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp in nazi-Duitsland in een bosrijke omgeving nabij de stad Weimar. Het bijna volledig van de buitenwereld afgesloten kamp werd in 1937 aangelegd door SS'ers en gevangenen. Buchenwald werd op 11 april 1945 bevrijd door de zesde pantserdivisie van het derde Amerikaanse leger. In eerste instantie heette het kamp Konzentrationslager Ettersberg naar de

AKTEN

GV : geboorteakte vader
GM : geboorteakte moeder
GE : geboorteakte echtgenote
H en O staan voor huwelijk en overlijdensakte. (zelfde regel)
'blz' staat voor de bladzijde waar men de akte kan terugvinden in de juiste onderverdeling G-H-O

locatie, maar werd al snel omgedoopt naar *Konzentrationslager Buchenwald/Post Weimar* op voorspraak van de cultuurcommissie van Weimar. (meer info Wikipedia)

De dwangarbeid werd tot op het laatst in stand gehouden. Pas op het laatste moment werden subkampen ontruimd, waarbij de gevangenen die te zwak zijn om te lopen werden doodgeschoten door SS'ers. Dit leidde tot massaslachtingen bij subkampen in Leipzig, Gardelegen en Ohrdruf. Begin april volgde van Pfister het commando om het kamp te evacueren, er waren toen 47.500 gevangenen in het kamp. Circa 28.000 mensen werden in dodenmarsen richting Dachau, Flossenbürg en Theresienstadt gestuurd.^[3] Onderweg kwamen duizenden van hen om het leven door uitputting of werden vermoord.

Ook kwam het voor dat de gevangenen in wagons werden gepropt; de reis kon dagen duren, er was eten noch drinken en soms raakte men betrokken bij oorlogshandelingen (bombardementen).

Sommige dodenmarsen bereikten niet hun einddoel, omdat zij onderweg bij geallieerde troepen in de buurt kwamen. Hun bewakers vluchtten hierop weg, waardoor de gevangenen hun vrijheid tegemoet liepen.

Buchenwald werd op 11 april 1945 door de SS verlaten, terwijl de leden van een internationaal gevangenencomité, die zich inmiddels bewapend hadden, de controle overnamen. Op dezelfde dag bereikten Amerikaanse troepen het kamp. Zij troffen er 21.000 overlevenden aan, waaronder 1000 kinderen en jongeren.

Bron : Wikipedia.



Bron info vermoedelijke plaats bevrijding : Boek 'Onder Duitse Knoet.'
(zie ook dossier 12 Roger Coeckelbergh)

